

1. august 2024

## Besparelses- og Omprioriteringskatalog - Budget 2025

### pkt. 3.3: Justering af bibliotekstilbud på Nærum Bibliotek

#### Høringssvar fra Nærum Grundejerforening

Nærum Grundejerforening (NG) har læst forvaltningens forslag om at gøre Nærum Bibliotek til et ubemandet selvbetjeningstilbud. Bliver forslaget vedtaget, ser NG det som en væsentlig forringelse af vores landsbysamfund.

For os borgere i Nærum er biblioteket en væsentlig del af Nærums kulturelle DNA. Bibliotekets centrale placering tæt på Ravnholm Skole, op af Nærum Menighedsbørnehus og ungdomsklubben 'Gården' sikrer, at biblioteket er en naturlig del af hverdagen for mange børn og unge, der, takket være de hjælpsomme bibliotekarer, kan låne og opholde sig trygt på biblioteket, hvilket et ubemandet bibliotek ikke kan sikre. En konsekvens kunne være, at byens børn og unge vil miste deres nærhed til biblioteket og dermed kærlighed til bøger. Samtidigt er biblioteket et naturligt mødested for byens ældre, studerende og gymnasieelever.

I Besparelses- og Omprioriteringskataloget fremføres det, at Nærum har færre årlige besøgende end både Holte og Birkerød, som et af argumenterne for, at en ændring af biblioteket giver mening. I forslaget oplyses det ikke hvad besøgstallet skal holdes op mod. Nedenfor har vi oplyst besøgstallene med antal borgere i de respektive postdistrikter pr. 1. juli 2024 jf. datatræk modtaget fra koncernøkonomi i Rudersdal Kommune.

Hovedbiblioteket i Birkerød får 167.000 årlige besøg (22.243 borgere i 3460)  
Holte Bibliotek får 77.000 årlige besøg (15.113 borgere i 2840)  
Nærum Bibliotek får 40.000 årlige besøg (7.651 borgere i 2850)

Nærum er et væsentlig mindre samfund end de to andre byer og hvis vi kigger på tallene i grove træk, så besøger Nærum- og Holteborgerne deres bibliotek lige mange gange, nemlig 5 gange om året, hvor de i Birkerød besøger biblioteket 7,5 gange om året. I besøgstallet er der ikke taget højde for, at Rudersdal Bibliotekernes arrangementer, som foredrag, workshops, fællesspisning og lignende hovedsageligt afholdes i hhv. Birkerød og Holte, hvorfor besøgstallet her ikke er helt sammenligneligt med Nærum Bibliotek, der udelukkende kan basere sig på reelle besøgstal i forbindelse med bogudlån og lokale aktiviteter, da der sidste år kun blev afholdt 3 mindre indendørs biblioteksarrangementer.

Det er vores opfattelse, at Birkerød og Holtes besøgstal ville være lavere, hvis der ikke blev holdt arrangementer på bibliotekerne. I Nærum så vi gerne, at Rudersdal Bibliotekerne prioriterer

kommunens østlige borgere ved at afholde arrangementer på Nærum Bibliotek. Ved de få arrangementer, der blev afholdt, har der os bekendt været stor tilslutning.

I forslaget fremføres der en forventning om, at et ubemandet bibliotekstilbud fortsat vil fungere for de fleste borgere i Nærum. Det er korrekt, at nogle borgere fungerer godt i et ubemandet bibliotek og tilmed finder en stor glæde i at biblioteket kan anvendes kl. 7-22, men Nærum har mange børn, ældre og udsatte borgere, hvor bemanningen og servicen er afgørende for, at de enten kan eller vil anvende biblioteket. For mange borgere, er bemanning ikke kun et spørgsmål om service, men også tryghed. Desuden kan det være en forudsætning for mere sårbare borgere, at der er personale til stede. For borgere, der skal anvende handicap-lift, er det meget væsentligt med personale til stede.

Samtidigt bliver der i forslaget nævnt, at aktiviteter lokalt på Nærum Bibliotek som Fars Legestue, lektiehjælp, Ældre Sagens IT-café o. lign. ikke vil kunne forvente den samme hjælp som i dag til afvikling, koordinering og fastholdelse. Vi frygter, at aktiviteterne vil lukke ned i takt med, at aktørerne selv vil skulle stå for afvikling og koordinering. Det er alle aktiviteter, der i høj grad bidrager til unge og ældre borgers trivsel. Det er aktiviteter, der særligt støtter de borgere, der har behov for hjælp til at indgå i samfundet.

Herudover betyder Rudersdals geografiske struktur, at der for borgere i Nærum og omegn vil være meget langt til det nærmeste bemandet bibliotek. De borgere, der har brug for service, vil se sig nødsaget til at køre i bil eller tage offentligt transport. Børn, ældre og mere sårbare borgere vil skulle arrangere hjælp til transport med ledsagelse.

NG er meget bekymret for, at det 'forsigtige' forslag om at ændre Nærum Bibliotek til et ubemandet selvbetjeningstilbud er det første skridt til en egentlig lukning af Nærum Bibliotek. Lukning var nemlig et forslag ved sidste års Besparelser- og Omprioriteringskatalog, som blev taget af bordet, da det udløste en regulær shitstorm på Facebook.

Det er NG's opfattelse, at der er store følelser for biblioteket i Nærum, fordi det er byens kulturelle centrum og en historisk perle. Der bliver i disse år investeret i at puste liv i kommunens bymidter, og i Nærum er der den særlige udfordring, at der ikke er en decideret bymidte, idet byen er delt op i to handelsområder og kløvet af Skodsborgvej. Dertil er der midt i det hele et stort dødt erhvervsområde. Det til trods, er der en generel lokal insisteren på, og ønske om, at Nærum forbliver en samlet landsby og samfund, hvor borgerne kommer hinanden ved. Bibliotekets centrale placering skaber ryggrad for byen og anses af mange for byens kulturelle midtpunkt.

Der er mange gode frivillige kræfter i Nærum, der kæmper for at bevare byens ånd, hvor alle samfundslag mødes og trives. Vi anser biblioteket, som et afgørende samlingspunkt for Nærum. Det er ikke blot et spørgsmål om at låne bøger. En forringelse af serviceudbuddet eller en decideret lukning, vil efter vores opfattelse være i direkte modsætning til de initiativer og investeringer, der bl.a. er foretaget under Bylivsprojektet. Det vil også underminere Nærum borgernes tillid til, at kommunen rent faktisk ønsker at støtte kulturen og bylivet i Nærum.

Vi kigger ofte i Rudersdal Bibliotekernes aktivitetskalender med misundelige øjne, og ser at der er det ene spændende arrangement efter det andet på især Birkerød Bibliotek, men også på Holte Bibliotek. Samtidig skal vi endnu engang kæmpe for vores lille historiske bibliotek, hvor den betjente åbningstid i forvejen er nedjusteret, og vi sjældent er at finde i Rudersdal Bibliotekernes aktivitetskalender.

Vi mener, at der burde være lige adgang til service i nærmiljøet for alle borgere i kommunen. Helt overordnet lægger det aktuelle forslag i Besparelser- og Omprioriteringskataloget op til, at borgerne i den vestlige del af kommunen skal have et fantastisk biblioteks tilbud, medens den østlige del må nøjes med et meget begrænset tilbud. Det synes ikke i orden. Og for borgerne i Nærum slet ikke, da vi faktisk bruger vores bibliotek fuldt ud lige så meget, om end ikke mere end de gør i Holte.